



**Sydsvenskans reporter Eskil Fagerström**, som nyligen släppt guideboken "Mitt Rom" och själv besökt staden 25 gånger.

# Har du något kvar att upptäcka i Rom?

– Oh, ja. Massor. Det öppnar nya restauranger varje dag. Och stadsdelar förändras i snabb takt. Pigneto har varit hippt några år, nu tror jag att kvarteren söder om Testaccio kan stå på tur.

– För att inte tala om att möta människor och lära sig mer om stadens historia. Det känns som om jag mest skrapat på ytan, ärligt talat.

**Guideböcker kan vara verkliga kravställare med sitt uppräknande av allt man borde hinna med. Har du försökt undvika det?**

– Ja, verkligen. Ambitionen är att väcka res- och upptäckarlust, inte ställa krav. Om boken fungerar som jag önskar blir den som en god vän med lokalkännedom. Någon som säger "jag vet en utmärkt trattoria precis vid ert hotell – och eftersom det är torsdag så lagar de gnocchi".

**Om man vill åka till Rom och inte göra ett skit, hur gör man då?**

– Utmärkt ambition. Fixa ett fint boende i Monti, Trastevere eller Testaccio. Sen går du till exakt samma bar varje morgon och samma restaurang varje kväll. Där berättar du lite om dig själv, berömmar maten, frågar vad de har för specialiteter och så blir det bara bättre dag för dag.

**Du skriver att du vill hjälpa läsaren att hitta sitt eget Rom. Hur går det till, när det är dina tips?**

– Jo, det är ju lite av en paradox. Om man tänker såhär: genom att visa på alternativ som är bättre än utbudet i de turisttätaste kvarteren så kanske resenärerna kan få rikare upplevelser. Och då känner de förhoppningsvis att staden också är deras, något som betyder något särskilt för dem.

**Längtar du aldrig till någon annan stad?**

– Palermo, kanske? Siracusa. Och New Orleans.

**JONAS NYRÉN**

[jonas.nyren@sydsvenskan.se](mailto:jonas.nyren@sydsvenskan.se)